

# Jörg Monar, een Duitse professor met een Brits accentje, is de “Europa is meer dan

■ **BRUGGE** – De Duitser Jörg Monar (53) is sinds 1 september rector van het Europacollege. Hij start zijn ambt onder een slecht gesternte – in economisch moeilijke tijden, net nu ook Europa wellicht de geldkraan gedeeltelijk dichtdraait en het college nog een zware lening moet afbetalen voor de 24 miljoen euro kostende campus langs de Verversdijk.

DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

“Ik ben geboren in Bonn en heb moderne geschiedenis en politieke wetenschappen gestudeerd”, stelt Jörg Monar zich voor. “De voorbije achttien jaar heb ik in Groot-Brittannië gewoond, waar ik professor was aan de universiteiten van Sussex en Leicester. Ik heb mij gespecialiseerd in Europese justitie, internationale samenwerking en de strijd tegen het terrorisme. Mijn familie zegt dat ik sinds die verhuis Duits praat met een Brits accent...”

**Het Brugs Europacollege is voor u geen onbekende...**

Jörg Monar: “Inderdaad, ik was hier drie

## “WE VREZEN EEN GEVOELIGE INKRIMPING VAN DE SUBSIDIES”

jaar lang – van 1991 tot 1994 – voltijds professor. Sindsdien heb ik op de Brugse én de Poolse campussen van het Europacollege heel wat colleges verzorgd. Nu woon ik opnieuw in Brugge, ik betrek een huis naast de Sint-Walburgakerk. Ik geniet dus heilige bescherming.” (lacht)

**Er wordt vaak gezegd dat het Europacollege een ivoren toren is...**

“Inderdaad en we werken eraan om dat imago te verbeteren. We streven ernaar dat er meer interactie is met de stad Brugge en met de Bruggelingen. Maar het is een weg in twee richtingen: ook de Bruggelingen moeten interesse tonen voor het Europacollege.”

“De pioniersrol van het Europacollege mag niet onderschat worden. Deze instelling werd in 1949 opgericht, een jaar voor het Schumanplan, dat de aanzet vormde voor de EU. Het Europacollege was het eerste instituut dat haar studenten leerde om over de grenzen te kijken. De studenten krijgen politieke, sociale, juridische, diplomatieke en economische vraagstukken, die ze moeten leren oplossen binnen een internationale

– Europese – context.”

“En wat ook belangrijk is: ze wonen een jaar in Brugge samen met andere Europese studenten. In hun dagdagelijkse leven moeten ze leren samenleven met verschillende nationaliteiten. Er zijn nogal wat culturele verschillen tussen de Noord- en de Zuid-Europese landen. Dat heb ik begin de jaren ‘90 mogen ervaren, toen ik drie jaar langs als jonge professor in de Oude Zak woonde, naast een van de studentenresidenties. ‘t Waren altijd de Zuid-Europese studenten die tot een gat in de nacht luid plezier maakten...”

“Ik sta erop dat de studenten geen wereldvreemde opleiding krijgen, maar met beide voeten in de realiteit geduwd worden. Daarom stuur ik hen binnenkort een dagje naar Flanders Fields, zodat zij met hun neus gedrukt worden op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog. De jongere generatie mag niet vergeten dat de Europese Unie ook een vredesproject is. Uiteraard blijven het zware studies: in amper acht maanden tijd moeten zij ook een thesis schrijven. Geloof me: eind juni zien veel studenten er als zombies

uit. Of is dat toch het resultaat van veel studeren en vaak fuiven?”

**Het Europacollege is een instituut voor Europese postuniversitaire studies. Leidt die opleiding in hoofdzaak naar topfuncties binnen de Europese instellingen?**

“Nee. Heel wat studenten komen ook in de privésector terecht, in internationale bedrijven zoals bijvoorbeeld grote advocatenkantoren. Er zit heel wat talent onder onze studenten, dat is onvoldoende geweten bij West-Vlaamse multinationals. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in, onze directeur communicatie Angela O’Neill is onder meer aan het netwerken met VOKA Brugge.”

## “WE ZIJN EEN VAN DE GROOTSTE WERKGEVERS IN DE BINNENSTAD”

**Hoe belangrijk is het Europacollege voor Brugge?**

“Je mag niet vergeten dat wij een van de grootste werkgevers in de Brugse binnenstad zijn. Het Europacollege stelt 150 mensen te werk. Een jaar lang leven 340 studenten uit 51 nationaliteiten – onder wie 17 Belgen – in Brugge en daarnaast zijn er 180 professoren die hier tijdelijk verblijven. Ons Dienst Ontwikkeling haalt meerdere keren per jaar 50 à 60 internationale ambtenaren naar Brugge voor kortere opleidingen.”

“En wij organiseren geregeld internationale congressen, die 30.000 à 40.000 euro kosten, waarvoor wij een beroep doen op lokale cateraars en waarbij al onze gasten in Brugse hotels overnachten. Onze economische impact voor de stad mag dus niet onderschat worden. En dan spreek ik nog niet over al onze studentenresidenties. Een prof die hier in Brugge arriveerde en op al die gebouwen de letters COE (College of Europe) zag staan, dacht dat het de initialen van een grote projectontwikkelaar waren die in Brugge zeer actief was...”

“Het Europacollege geeft Brugge een internationale uitstraling. Zelfs de beruchte



Jörg Monar is sinds 1 september rector van het Europacollege. (Foto BP)



nieuwe rector van het Brugs Europacollege

# ooit nodig"

speech van Margaret Thatcher eind de jaren '80 bij de opening van ons academisch jaar bezorgde Brugge internationale weerklank. Ook al kante zij zich toen tegen meer Europa. Zelfs nu nog wordt er gesproken over haar Brugge speech."

**En toch blijft het Europacollege voor vele Bruggelingen een ver-van-mijn-bed-show...**

"Het plaatselijk comité, met als voorzitter Bertil van Outryve d'Ydewalle, doet hard zijn best om voor meer interactie te zorgen tussen het college en de Bruggelingen. De studenten worden op zondag uitgenodigd bij Brugse gastgezinnen. De studenten krijgen ook een gidsbeurt door Brugge, de burgemeester nodigt hen bij de start en het einde van hun studie uit op een receptie op het stadhuis."

"De provinciegouverneur brengt hen op een nieuwjaarsreceptie in contact met lokale ondernemers. De Bruggelingen zijn welkom op onze voordrachten. In het verleden zijn er tal van Europese politici uitgenodigd, in de nabije toekomst willen wij ook Europese filosofen en schrijvers naar Brugge halen. En er zijn de initiatieven van de Brugse vereniging Eutopia."

**De doorsnee Europeaan, dus ook de Bruggeling, loopt niet warm voor Europa en vindt de Europese instellingen maar geld verkwistende machines...**

"Ik vind het echt jammer dat er nog zoveel misverstanden over Europa bestaan. De mensen beseffen niet hoe groot de impact van Europa op hun dagdagelijks leven is. Denk bijvoorbeeld aan de Europese milieureglementering. Of aan het vrij verkeer van personen en goederen binnen Europa. Toen ik als jonge Duitser naar Parijs ging studeren, moest ik aan de grens urenlang aanschuiven. De Franse douane onderzocht nauwgezet mijn koffers. Of neem nu alle producten in de supermarkt: die hebben een Europees kwaliteitslabel - een waarborg dat het om gezonde voeding gaat."

**Dat zijn allemaal realisaties uit het (nabije) verleden. Maar heeft nog meer Europa zin?**

"Meer dan ooit! Europa is internationaal zijn macht aan het verliezen, er zijn andere wereldspelers aan het opkomen. Maar als alle 28 lidstaten apart opereren, hebben zij geen enkele invloed meer. Enkel een sterk

en verenigd Europa kan zijn belangrijke Europese waarden van een goede sociale zekerheid, vrijheid, democratie en mensenrechten met succes blijven verdedigen. Maar Europa kampt met een imagoprobleem, dat deels de verantwoordelijkheid is van onze politici. Als Europa iets realiseert, steken politici die pluim op hun nationale hoed. Als er iets misloopt, steken zij de schuld op Europa. Waarom? Ze willen in eigen land herkozen raken..."

**Wat is uw ambitie als nieuwe rector?**

"Grootse plannen mag je niet verwachten, ik wil de kwaliteit van ons onderwijs veiligstellen. Daarop wordt niet bekibbeld! We leven in economisch moeilijke tijden, ook instellingen als het Europacollege ontsnappen niet aan de crisis. We kregen de voorbije jaren 2 miljoen euro van de Belgisch federale regering, maar die heeft zijn subsidies dit jaar al met 6 procent terugschroefd. Momenteel genieten wij ook een

**"ONZE NIEUWE CAMPUS HEEFT 24 MILJOEN EURO GEKOST"**

bijdrage van 3 miljoen euro van de Europese Commissie, maar door de budgettaire besparingen binnen de EU vrezen we eveneens voor een verlaging van die subsidies. En dat nu wij met een zware lening zitten voor de afbetaling van onze nieuwe campus in de Verversdijk. Die heeft 24 miljoen euro gekost, we hebben dat geld via sponsoring en een lening moeten bijeenrapen. Geld van ons Europees fonds mocht hiervoor niet gebruikt worden. Gelukkig hebben de stad, de provincie en de Vlaamse overheid hun duit in het zakje gedaan."

**U kent Brugge nu al een tijdje. Welke zijn uw favoriete plekjes?**

"Ik wandel zeer graag langs de Vesten en ik ben verliefd op de architectuur van het provinciaal hof op de Markt."

Op woensdag 25 september om 19.30 uur organiseert Eutopia een debat met rector Jörg Monar op de campus van het Europacollege langs de Verversdijk. VRT-journalist Lieven Verstraete modereert. Meer info: [www.eutopiabrugge.eu](http://www.eutopiabrugge.eu) en [www.coleurope.eu](http://www.coleurope.eu)



1. Dijver 11



2. Verversdijk 16



3. Biskajerplein 1



4. Garenmarkt 15



5. Gouden-Handstraat 4



6. Oliebaan 5a



7. Oost-Gistethof 13 & 17



8. Oude Zak 24-26



9. Rode Haanstraat 3



10. Rozendal 30



11. Sint-Jorisstraat 49